



Jezus verteld over zijn lijden

Nu ben ik doodsbang. Wat moet ik zeggen? Vader, laat dit ogenblik aan mij voorbijgaan?
Maar hiervoor ben ik juist gekomen. - Johannes 12: 20-36