

## Paasmorgen

Als jij toen in Jeruzalem geweest zou zijn, had je mee kunnen beleven dat de Heer was opgestaan. Dan had je misschien ook de ramen opengedaan en dan zou je gezien hebben dat de hele natuur meegezongen heeft op die eerste Paasdag.

Beide tekeningetjes inkleuren, dan allebei uitknippen. De stippellijnen inkrassen met de achterkant van de schaar. Vervolgens de dikke lijnen van de ramen uitknippen en op de stippellijnen vouwen. Dan voor- en achterzijde aan elkaar plakken, kijk maar naar het model en klaar is Kees.

Fijne Paasdagen!



